

# Sånger om oro och sorg för klimatet

## Klimatsång till Rebellmammorna/ Kom mod och hopp

(Melodi: Ut i vår hage.)

Hör nu med rädsla om värmerekord.

*Kom mod och hopp!*

Tanken på framtid känns oviss och hård.

*Kom vänner och er jag känner, kom du där som  
oss passerar, ja även min ovän, kom slut nu opp!*

När du blir vuxen, hur blir ditt klimat?

*Kom mod och hopp!*

Hetta och torka, finns trygghet och mat?

*Kom vänner och er jag känner ... (ref.)*

Om vi oss skyndar, det finns ännu tid.

*Kom mod och hopp!*

Fönstret det stängs dock, för barnen ta strid!

*Kom vänner och er jag känner ... (ref.)*

Jag ska nu göra, vad allt jag förmår.

*Kom mod och hopp!*

Ge dig en framtid, en värld som består.

*Kom vänner och er jag känner ... (ref.)*

## Somliga tror att läget är lugnt

(Melodi: Somliga går i trasiga skor)

Somliga tror att läget är lugnt,

att vi har många år.

Men vi har nått en livsfarlig punkt,

med mål som vi aldrig når.

Kurvorna ger sin tydliga bild,

vi ändrar vårt klimat.

Så mycket tid är slängd och förspild,

mest på ett ljummet prat.

Men ljummen blir ej sommaren mer,

den blir blott torr och het.

Och svält och armod sväljer alltfler,

uppå en febrig planet.

Somliga tror de tillhör en grupp,

som inget ont rår på.

Att nöden når dem ända ditupp,

vill de nog ej förstå.

De vill bevara allt som det är,

där vi är några få

som jordens gömmor alltmera tär.

När barnen ser storögt på.

Så bry dig om att dagarna går.

Vi rör oss mot ett stup.

Att svänga om du ännu förmår,

från slutpunkten avgrunds djup.

## Min barndoms sommartid

(Melodi: I denna ljuva sommartid)

Jag minns som barn vid sommartid. Då själen min fann glädje, frid,  
från paradiset's gåvor.

Men nu vi skövlat utan sans. Som-om det ej någon ände fanns,  
på jordens många håvor.

Av rika löv var grenen full. Och jorden då sin svarta mull  
ett grönskans täcke hade.

De fagra blommors myckenhet. Med större prakt och härlighet  
än Salomos, mig gladde.

Och åkern gav oss ymnig skörd. Var bön om överflöd blev hörd,  
men Mammon sen vi prisat.

Nu ligger åkern öde, tom. Och sommarn går ej mer i blom.

Oss själva vi förvisat.

## Mänsklighetens höst

(Melodi: Höstvisa)

Ni kunde levat länge, i paradiset's dal

Och bland grönskande träd ständigt vandra

Men så fick ni smaka, egoismens ideal

Tänka mer på nu och sig än på andra.

Ni kommer kanske vakna, förr'n allting är förbi

Innan åkrarna står torra och tomma

Kanske hittar ni varann. Kanske skapar ni ett vi,

Något sätt att få jorden att blomma

Skynda er människor, Grip nu ert halmstrå,

Hoppet om handling i sand rinner ut

Tänd så er glöd, ni kan världen förändra

Annars tar grönskan på jorden slut.

Ditt liv är blott en droppe. I mänsklighetens hav

Men er själ är gemensam, en enda

När släktled vissnar bort, av nya byts de av

För att unga lågor jämt och ständigt tända

Nu släcker ni det ljuset, begraver eran själ

Dödar jorden som har skapat erat flöde

Kanske hittar ni tillbaks, och ni slipper ta farväl,

I en värld som är knäpptyst och öde

Skynda dig människa, Ta nu ditt ansvar,

Hoppet om handling i sand rinner ut

Tänd så din glöd, du kan världen förändra

Annars tar sagan om livet slut.

Du finner nog din stryka, från kärleken du har

Till barnen, de du inte vill mista

De en framtid måste få, en värld där de finns kvar

får ej bli de allra, allra sista

Ni reser er tillsammans, förr'n marken torkat ut,

Innan skogen ätes upp utav lågor

Om ni hittar till varann, kan er skövling då ta slut?

Kan då ödet få svar på dess frågor?

Skynda dig älskade, Skynda att älska

Hoppet om handling i sand rinner ut.

Tänd så din glöd, du kan världen förändra

Annars är stunden på jorden slut.

## Bön om handling

(Melodi: Från Djursholm till Danvikstull)

Från Djursholm till Danvikstull  
och vid broarna till Gamla stan  
(Om) handling vi har bett, för världens barn

Vi har vandrat kring,  
Pratat om klimat,  
För vi måste handla nu  
I en ändlös ring  
Och jag undrar så om du  
*kan ta hand om världen fylld utav ett vetenskapsförakt  
Ta hand om den. Gör så klimatet på jorden blir helt igen*

Från Djursholm till Danvikstull  
och vid broarna till Gamla stan  
(Om) handling vi har bett för världens alla barn  
I en korsning vid Skanstull,  
(På) asfalt hård emot min hud  
(Om) handling jag har bett, vid min Gud

*(Vem ska) Ta hand om världen fylld utav ett vetenskapsförakt  
Ta hand om den.  
Gör så klimatet på jorden blir helt igen*

Från Djursholm till Danvikstull,  
Blir jag översköld av erat hat  
Tar er eran rätt från bubbla separat  
Inser ej för barnens skull,  
Att privilegiet är just det,  
Ej en gudasänd, rättighet.

*(Vem ska) Ta hand om världen fylld utav ett vetenskapsförakt  
Ta hand om den. Gör så klimatet på jorden blir helt igen*

Från Djursholm till Danvikstull,  
Bär jag sårbarheten på en skylt  
Huvet hårda ord och hårda huvar fyllt  
"Mitt tack är djupt för barnbarns skull",  
hör jag då bredvid en dam  
Hjärtat mitt blir varmt, av hennes kram

## Önskar jag kunde lova

(Melodi: Vargsången)

Dagen flimrar på väg mot dröm  
Jag vill men kan inte sova  
Oron gnager för världens gång  
Jag önskar jag kunde lova  
Du nöd du nöd, kom inte hit  
*Ungen min får du aldrig*

Elden rasar i torkad skog  
Vi känner lukten av röken,  
Allt förändras inför vår blick,  
Förvandlas till aska, öke-en.  
Du eld du eld, kom inte hit  
*Ungen min får du aldrig*

Vattnet täcker nu österns land,  
Det slutar aldrig att regna  
Floden stiger, jag tar din hand  
Och jag vill den aldrig släppa  
Du flod du flod, kom inte hit  
*Ungen min får du aldrig*

Svälten råder nu söderut  
Är skapad av värme och torka  
Sanden gömmer en barnakropp,  
För späd att hungern orka  
Du svält du svält, kom inte hit  
*Ungen min får du aldrig*

Mm-mm-mm-mm  
*Ungen min får du aldrig*

## Engagera dig! Vad vi gör nu avgör dina barns och barnbarns klimat

Vi lever i en skrämmande tid. Klimatet värms snabbare än någonsin i mänsklighetens historia och ekosystem förstörs i snabb takt.

Det är lätt att känna sig ensam och hjälplös och fastna i passivitet. Men när vi agerar tillsammans blir det lättare att våga börja prata om de utmaningar vi står inför. När vi når en social brytpunkt kan också en positiv förändring gå snabbt.

Kom med och engagera dig, kom in i gemenskapen och var en del av lösningen på utmaningen som mänskligheten och allt levande står inför!

Fler sångtexter, och förslag på klimatorganisationer:



CLIMATEPOETRY.ORG